

Tecklenburg
Tecklenburg

Duitsland



Tendens Vakantie

6 juni - 13 juni-2014



Hoeve Hoff Grothmann Tecklenburg.

Even voorstellen:



Willemijn

Jan

Ronald

Rob



Babs

Will

Rob K

Vrijdag 6 juni 2014

Vandaag begint onze vakantie bij het kantoor van Tendens.

We drinken er koffie ,laden de bus in en gaan op weg naar Veenendaal om Rob op te halen.

We komen tegelijkertijd aanrijden, Dan moet er nog meer in onze bus en dat valt niet mee. Gelukkig kan Rob K goed inpakken en kijkt Ronald toe of het allemaal past.



Dan gaan we echt op reis, naar Hoeve Hoff Grothmann in Tecklenburg-Ledde Duitsland

We hebben een goede reis, zonder files en komen om vier uur aan. De eigenares staat ons al op te wachten en heeft een waterval van informatie, die ze over ons uitstort. Gelukkig kunnen we later alles nog eens rustig door lezen in de informatiemap.



Wat een mooi huis, gezellig terras en pracht omgeving.

De slaapkamers zijn snel verdeelt, er is ruimte genoeg, dus iedereen krijgt een eigen kamer met douche en toilet.

Als de koffers zijn uitgepakt en de bedden zijn opgemaakt eten we buiten op ons terras. Het smaakt heerlijk.

We vertellen elkaar wat we het allerliefst willen doen deze vakantie. Winkelen in een stad, terrasje pikken, dierentuin en uitslapen scoren hoog op het verlanglijstje.

We gaan er met z'n allen een mooie vakantie van maken, dat gaat zeker lukken. Het weer werkt in ieder geval mee, tot laat zitten we buiten.

Dan zoeken we ons bed op om lekker te gaan dromen.

Van de vakantie natuurlijk.

Zaterdag 7 juni

We starten rustig op vandaag. Het is prachtig weer ,dus ontbijt ,koffie en zomaar lekker luieren kan allemaal buiten op ons terras.



Vanmiddag gaan we kennis maken met de omgeving en rijden we naar het stadje Tecklenburg. Een mooi oud stadje met een middeleeuws centrum met veel vakwerkhuisen.

Naar de belangrijkste bezienswaardigheid, de reünie van het kasteel en het openlucht theater gaan we morgen, nu eerst kaarten kopen voor het thuisfront en natuurlijk lekker op een terrasje zitten.



Zondag 8 juni

We starten de dag met een zondags ontbijt op terras, voor Jan is er roomservice op zijn kamer.



Om een uur gaan we ons klaar maken voor een bezoek aan het openluchttheater van Tecklenburg. Daar gaan we naar de musical "Robin Hood" kijken en luisteren. Maar net als we weg willen gaan barst er een onweersbui los boven onze boerderij, dus blijven we mooi thuis met lekkere hapjes en gezellige muziek.



Rond vier is het weer droog en besluiten we naar Osnabruck te rijden, voor een wandeling en een gezellig terrasje.



Daarna gaan we heerlijk uit eten.



En doen ook nog de kaarten voor thuis op de bus.

En thuis gekomen hebben we een **Bingo** avond met mooie oranje prijzen.



Maandag 9 juni

We gaan naar een festival in Tecklenburg met veel muziek en gezelligheid en doen ons best om mee te zingen.



Als we weer naar de bus lopen kopen we nog heel veel aardbeien en gaan dan op zoek naar een supermarkt om eten voor de avond te kopen. Maar wat blijkt, alle supermarkten zijn dicht, tja tweede pinksterdag, daar hadden wij even niet aan gedacht. Thuis gekomen Ristorante Pizzeria gebeld en toen, **EVEN WACHTEN**, Pizza Pizza.





Dan is het smullen van Pizza en aardbeien.

Daarna gaan we nog even naar buiten om van de omgeving te genieten.



Dinsdag 10 juni

Voor het eerst gaan we binnen ontbijten.



Maar koffie drinken doen we al weer buiten



Winkelen in Osnabruck, dat staat op ons programma voor vandaag en we hebben er heel veel zin in. Iedereen heeft wel wensen, en met zoveel gezellige winkels gaat dat zeker lukken.



En als iedereen geslaagd is met z'n aankopen gaan we voor IJS.



Even langs de supermarkt en als we thuis komen staat er al gauw een Griekse maaltijd op tafel en natuurlijk weer een aardbeientoetje



En dit zijn alle aankopen.



We doen nog een spelletje en gaan pas slapen als de maan al wakker is.

Woensdag 11 juni

Gelukkig is er vandaag nog een voorstelling van Robin Hood en daar gaan we naar toe. Het is ontzettend leuk om naar te kijken en na afloop mogen we met de spelers op de foto.





We zijn nog aan het nagenieten van de mooie voorstelling en vrolijke liedjes als we thuis komen. Dan gaat Rob K aan het werk in de keuken, vandaag is Rob pannenkoekenbakker en dat gaat hem goed af. Al snel kunnen we aanschrijven aan tafel en komen de lekkerste pannenkoeken op ons bord terecht. Smullen dus.



Donderdag 12 juni

Vandaag gaan we op bezoek bij de dierentuin in Osnabruck. We hebben er veel dieren gezien en ook nog lekker gepicknickt.









Dan gaan we uit eten in een restaurant met prachtig uitzicht en heerlijk eten.



Vrijdag 11 juni

De koffers zijn gepakt, de diploma's uitgereikt. Het laatste ontbijtje samen is al gegeten. Nog even genieten van het zonnetje en dan gaat onze reis naar huis beginnen.



We nemen afscheid van onze mooie boerderij en de prachtige omgeving en ook al een beetje van elkaar. We hebben een mooie week, met veel zon en leuke uitstapjes achter de rug en het was heel gezellig met elkaar. Dus je kan zeggen

Tendens

"Vakanties waar we vrienden worden"

En tot ziens op de reünie 1 november 2014

Roomservice heerlijk



Genieten !! toppie



Elke dag hele goeie zin

Samenwerking goed hé

